

Seizoensfeesten

Per seizoen – dus vier keer per jaar - organiseren we in onze beleeftuin een feest;

- het Lente-Feest,
- de Zomer-Markt,
- het Herfst-Festival en
- het Welkom-Winter-Wonderland.

Zo beleven we samen - op een herkenbare en sfeervolle manier - het wisselen van de seizoenen.

De datum voor het volgende feest vindt u terug op onze website.



Draagt u onze Beleeftuin ook een warm hart toe?

Word vrijwilliger!

We heten u graag van harte welkom.

Stuur een e-mail naar beleeftuin@hetparkhuis.nl

Word donateur!

Uw bijdrage maakt het verschil.

U kunt een vrijblijvende donatie overmaken op IBAN 07 RABO 0137 2461 02 ten name van de Beleeftuin.

Meer informatie

Beleeftuin 'De Heerlyckheid van het Parkhuis'

E beleeftuin@hetparkhuis.nl

Het Parkhuis
Haaswijkweg Oost 69a
Postbus 9136
3301 AC Dordrecht
T 078 62 200 00

info@hetparkhuis.nl
www.hetparkhuis.nl



Hart voor
beleving en natuur

bijzonder in zorg

Het ervaren van de natuur geeft rust en ontspanning. We zijn trots op onze prachtige beleeftuin met een bloementuin, moestuin, kruidentuin, theetuin en een zintuigprikkelende wandelroute. Hier kunt u of uw familielid in een aangename sfeer meedoen aan zinvolle activiteiten die uw sociale en fysieke vaardigheden én uw zintuigen positief stimuleren. Door te blijven bewegen blijft u langer zelfstandig en fit, zowel mentaal als fysiek.



In onze beleeftuin spelen vijf elementen een grote rol

Muziek

Veel mensen worden geraakt door muziek. Daarom organiseren we regelmatig actieve en passieve muzikale activiteiten voor kleine groepen. Ook vinden er maandelijks zondagmiddagconcerten plaats in de theetuin of in het Trefpunt.

Beweging

Beweging bevordert uw lichamelijke en geestelijke conditie. Het vertraagt het dementieproces. Rond het Parkhuis ligt een zintuigprikkelend beweeg- en wandelpad. Langs dit sfeervolle pad staan diverse beweegelementen, kunstobjecten, muziekinstrumenten en spelattributen. Ook zijn er bordjes geplaatst waarop vragen staan, zodat ook de hersenen in beweging komen.

Kinderen

De onbevangenheid van kinderen roept spontane reacties op bij cliënten. Daarom organiseren we

regelmatig activiteiten met kinderen van basisscholen, zoals oud Hollandse spelen, zingen met elkaar en bellen blazen in de theetuin.

Dieren

De meeste mensen vinden het fijn om te kijken naar of te spelen met dieren. Ze prikkelen de zintuigen op een positieve manier. Daarom hebben we in de beleeftuin allerlei voedersilo's en nestkastjes neergezet of opgehangen. Vogels komen graag wat lekkers meepikken. Regelmatig bezoekt Roel's beestenboel (een mobiele kinderboerderij) het Parkhuis, evenals de dieren van de zorgboerderij.



Buiten

Natuurlijk licht en het werken in de natuur is goed voor mensen. Met de hulp van vrijwilligers, familie en medewerkers kunt u in onze beleeftuin, dichtbij huis, genieten van de natuur in een sfeervolle en herkenbare omgeving. De beleeftuin is ook een fijne ontmoetingsplaats voor u, uw familie en andere bezoekers.